

Sista dagen i mars 2019

Nyhetsbrevet är igång och jag skriver lite varje dag, både här och där.

I början av veckan skrev jag ett inlägg på vårt Instagramkonto, följ oss gärna. vi heter @sjomarkenkyrkan, så klart!

Vill du mig något? maila till pastor@sjomarkenkyrkan.se

#brinnförjosefin är en hashtag som blev konsekvensen efter SVT dokumentären om sångerskan och skådespelaren Josefin Nilsson. Har du sett den? Vad tänkte du? Jag har bara sett en del av den, jag fick svårt att andas och pulsen gick i taket, jag är genombedrövad. Läste för någon vecka sedan en artikel om en församling i södra Sverige som haft problem med ledarskapet, jag suckar. Det verkar finnas människor i de flesta organisationer som inte har förstått hur man interagerar med andra människor. Jag är personligen glad för att frågan än en gång är uppe på löpsedlarna.

Nu är det **sommartid** och vi har förlorat en timma, men vunnit ljus (iallafall på kvällen) Jag förstod att EU nu bestämt att varje land själva skall få utreda vilken tid de önskar som sin "normaltid". Då blir det ju som det var från början. Varje land ägde själva frågan. Undrar om det kommer bli fler frågor som delegeras ut till länderna? Återstår att se.

Idag är det **midfastosöndagen** och vi är en bra bit in i fastetiden.

Jag predikade och sjöng om **TRO** i dagens gudstjänst. Läs gärna bibeltexten, om du inte redan har gjort det. [Joh 6:24-35](#).

Kanske är det detta vi kommer att prata om på onsdag när vi ses på **Mötesplats Sjömarken**. Välkommen att vara med, vi börjar kl. 13.00.

Efter denna dag kommer jag börja ladda för påskhelgen. **Sjömarkenkyrkan har getsemanestund kl. 19.00 på skärtorsdagen**, kom gärna dit. Vi lyssnar till bibeltexter, dricker kaffe/the, äter ost, kex och lite frukt tillsammans innan vi avslutar med att dela nattvard mellan oss.

Sjömarkenkyrkan har **påskdagsgudstjänst kl. 11.00**, kören sjunger och undertecknad predikar. Vill du gå på gudstjänst på långfredagen, så predikar och sjunger jag (och Magnus) i Lutha, Borås på förmiddagen och Equmeniakyrkan, Blidsberg på kvällen. Kom förbi vet ja, det är härligt att fira gudstjänst i olika konstellationer och på olika platser.

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjomarkenkyrkan
Instagram: @sjomarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se

På torsdag 4 april kommer **Michael Jeff Johnson** till Sjömarkenkyrkan och presenterar sin nya bok. Michael kommer både att tala och sjunga. Missa inte detta! Samlingen börjar kl 19.00, det är **fri entré**.

Konst- och hantverksrundan börjar ta form, i veckan ringde en kvinna och frågade om hon fick vara med, kull! - här är några **smakprov** på hennes konst. Måndagen den 22 april mellan kl. 10.00 - 12.00 kan man gå konst- och hantverksrunda i Sjömarken. Missa inte detta! Flygblad kommer att delas ut i alla brevlådor inom kort.



Lyssnar du på pod? Jag har flera förslag som är allmänbildande, fina, roliga, religiösa och någon som är "superseriös", men det tar vi mer om nästa gång...

Evangelisera genom **sociala medier**.

Dela det vi skriver och annonserar, länka till vår hemsida och bjud in dina vänner att följa vår sida på facebook.

och till sist...

"Låten dig icke luras under morgondagen"

Pastor Anna-Karin

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjömarkenkyrkan.se
Mail: info@sjömarkenkyrkan.se