

Annandag Påsk 2019



**Nu är påsken slut**, vi får vara glada och leva i uppståndelsen. Jag ser tillbaka på påskdagarna med tacksamhet. Här kommer början och slutet på den predikan jag höll på påskdagen i Sjömarkenkyrkan.

***Påskens tre dagar,***

*de går inte att ducka för, de går inte att gå runt eller stå över.*

***Påskens tre dagar***

*är som nycklar för att vi skall komma framåt,*

***Påskens tre dagar***

*hjälp oss minnas att*

*jesus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden!*

TACK till alla som varit med och gjort samlingarna i Sjömarkenkyrkan möjliga denna påskhelg!

**Samtal kring kaffebordet** träffas som vanligt på onsdag mellan kl. 10.00 - 12.00 Välkommen att vara med på denna samling. Det blir bibelsamtal, bön, kaffe, roliga historier, frågesport och gympa. **Språkcaféet** samlar nu många människor, som vill lära sig Svenska och den svenska kulturen. Caféet håller på mellan kl. 18.00 - 19.30, kom gärna och var med! **Sångövning inför valborg** startar kl. 19.00 i kyrksalen.

**Lördagen den 11 maj** har församlingen gemenskapsdag på Råddehult.

Tanken är att vi skall umgås, hinna prata och äta tillsammans. **Påminner här** om att vi behöver en arbetsgrupp för denna dag, kontakta Anna-Lena Stenberg. (Vi behöver ha en arbetsgrupp senast den 25/4, annars blir dagen inte möjlig att genomföra)

“Ögon känsliga för grönt”, heter den vårkonsert som ges i Sjömarkenkyrkan onsdagen den 8 maj kl.19.00. Församlingen kommer att bjuda in hyresgästerna i det nybyggda huset till denna kväll för att presentera oss själva, vår byggnad, och det vi tror på. Kom gärna och var med, skapa relationer, lär känna och bygg församling.

Tittar du på **TV gudstjänsterna?** Såg att det sändes en gudstjänst från secondhandbutiken Reningsborg där Stefan Wing arbetat. Vad jag förstod så var Stefan och Gun med vid inspelningen. Kanske kan vi skymta någon av dem om vi tittar. En av dem finns på SVT Play (om jag sett rätt).

Förra veckan skrev jag om granbarkborrar, vägglöss och mördarsniglar under rubriken **Från det ena till det andra**. Jag fick mycket respons på detta inlägg, vilket känns smickrande. Någon undrade varför jag inte nämnde fästingarna, en annan tyckte att det finns många fler otäcka kryp som kunde nämnts. En tredje tyckte att jag satte huvudet på spiken när jag skrev ner denna lilla fundering i veckobrevet. Kul att ni läser och tycker. Rubriken kommer att komma tillbaka.

Denna vecka blir det varken podd förslag eller boktips.

Det jag föreslår denna vecka är att du **kan/skall/bör** läsa söndagens evangelietext från [Joh 21:15-19](#) flera gånger och noga. Se vad du kan hitta som slå an, provocerar eller uppmuntrar dig. Självtar jag helt ledigt från den texten, då jag skrivit 5 predikningar på 12 dagar.

**Nu skall jag ta av mig strumporna** och sätta mig på altanen. Solen kommer göra nytta för mina vintervita fötter och troligtvis kommer jag kunna locka fram några fräknar vid näsan. Solens strålar gör mig gott, de liksom värmer upp hela mig.

Vill du mig något? maila till [pastor@sjomarkenkyrkan.se](mailto:pastor@sjomarkenkyrkan.se)

Allt gott hälsar  
Pastor Anna-Karin