

Lördag 27 april 2019

**Vad pratar vi om egentligen?** Varannan onsdag träffas ett gäng i kyrkan mellan kl 13.00 - 17.00. Träffen kallas MÖTESPLATS SJÖMARKEN. Du kanske går och funderar på vad vi brukar prata om eller på hur eftermiddagen är upplagd. I stora drag ser det ut såhär: Efter att vi ätit lunch tillsammans brukar vi be för stunden som ligger framför, därefter går vi "rundan" då varje person får tala om var den befinner sig just nu. Kanske är man nybliven farfar eller har en granne som blivit hastigt sjuk. "Rundan" gör att vi bjuder in varandra till det som pågår inom oss och det blir lättare att **ha förståelse för varandra** när samtalen börjar. Efter "rundan" funderar vi tillsammans kring ett litet ämne som känns aktuellt. Vi har pratat om historien och traditionen kring askonsdagen och fastetiden och senast var vi inne på vad Påskdagens budskap gör med oss. **Vid 15 tiden dricker vi en kopp kaffe** och därefter läser vi söndagens bibeltext och samtalar kring den. Vid 16.30 tiden samlar vi ihop det vi pratat om och avslutar med en bönestund vid ljusbäraren eller vid bordet. **Kom gärna förbi en onsdag om det passar dig!**



**Sjung in våren vid badplatsen.** På Valborgsmässoafton kl. 19.00 sjunger vi in våren tillsammans vid badplatsen i Sjömarken. Tommy Holmberg kommer att vårtala och om vädret tillåter grillar vi korv och dricker en kopp kaffe. **Brukar du ha studentmössan på dig?** Kanske plockar jag fram min....

**"Ögon känsliga för grönt"**, heter den vårkonsert som ges i Sjömarkenkyrkan onsdagen den 8 maj kl.19.00. Församlingen kommer att bjuda in hyresgästerna i det

Göteborgsvägen 14  
518 40 Sjömarken  
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan  
Instagram: @sjömarkenkyrkan  
Hemsida: [www.sjömarkenkyrkan.se](http://www.sjömarkenkyrkan.se)  
Mail: [info@sjömarkenkyrkan.se](mailto:info@sjömarkenkyrkan.se)

nybyggda huset till denna kväll för att presentera oss själva, vår byggnad, och det vi tror på. Kom gärna och var med, skapa relationer, lär känna och bygg församling.

I Torsdags var jag på **fortbildning** med pastorena i Vårgårda, Herrljunga, Alingsås och Boråsbygden. Vi träffades i Asklanda/Ornunga Equmeniakyrka. Denna gång var det Magnus Malm som föreläste om sin senaste bok Fri att tjäna. Det blev en intressant dag där ledarskap stod i fokus. Magnus Malm är ju som känt en av mina stora förebilder. Jag gillar hans ton och hans sätt att formulera sig. Jag, personligen tycker att han lyckas svara på vad den kristna församlingen har för grundbult. Det formuleras så fint i inledningen av boken. **“Det största behovet i en kristen gemenskap är människor som vet att de är älskade av Gud”**<sup>1</sup> Boken är till stor hjälp när vi tillsammans skall fundera kring ledarskap med Jesus som förebild istället för marknadskrafter, samtidens trender eller egon som utgår från “what's in it for me”. Återkommer troligtvis till detta ämne vid senare tillfälle. Läs gärna boken!

**Påminner här en sista gång om** församlingens gemenskapsdag på Råddehult **Lördagen den 11 maj**. Kontakta Anna-Lena Stenberg om du vill vara med och förbereda denna dag.

Förra veckan skrev jag om granbarkborrar, vägglöss och mördarsniglar under rubriken **Från det ena till det andra**. Jag fick mycket respons på detta inlägg, vilket känns roligt. Någon undrade varför jag inte nämnde fästingarna, en annan tyckte att det finns många fler otäcka kryp som kunde nämnts. En tredje tyckte att jag satte huvudet på spiken när jag skrev ner denna lilla fundering i veckobrevet. Kanske kunde du ana min avsikt, om inte, fundera lite på det. Kul att ni läser och tycker. Rubriken kommer att komma tillbaka.

Vill du mig något? maila till [pastor@sjomarkenkyrkan.se](mailto:pastor@sjomarkenkyrkan.se)

Nu öppnade sig himlen - och äntligen kom regnet....

Allt gott hälsar  
Pastor Anna-Karin

---

<sup>1</sup> Magnus Malm, Fri att tjäna. Ledarskap i Jesu efterföljd. 2018. s. 13.