

Tisdag 21 maj 2019

TACK för en fin **friluftsgudstjänst vid badplatsen i Sjömarken.**

Kul att den gick att genomföra som vi tänkt och att det kom så många och var med.



På onsdag träffas programgruppen och planerar **hösten 2019** för Sjömarkenkyrkan. Har du tips på sångare, talare och ideér som du är sugen på att genomföra, kontakta någon i gruppen, så kanske det kan bli verklighet.

**Terminen går in för landning.** Det är verkligen mycket som hänt under våren, men det är fortfarande en hel del kvar. Var gärna med och bed för samlingarna, för människorna som förbereder och för dem som kommer. Vi längtar efter att fler människor skall hitta in i församlingen, bed för att vägarna dit öppnas och att vi tilldelas frimodighet i den utsträckning vi behöver.

Ni har väl bokat in **årets Hönökonferens?!**

6-14 Juli anordnas (som vanligt) en kristen konferens på Hönö i Göteborgs skärgård. Jag och Magnus kommer att vara där hela veckan för att ladda batterierna med gemenskap och undervisning. På måndagen den 8/7 är vi med och håller i ett seminarium som vi kallat **“Du är evangelisten”** kom gärna förbi och lyssna. Läs mer om talare och program i bifogad länk. <https://www.honokonferensen.se/>

Göteborgsvägen 14  
518 40 Sjömarken  
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan  
Instagram: @sjömarkenkyrkan  
Hemsida: [www.sjömarkenkyrkan.se](http://www.sjömarkenkyrkan.se)  
Mail: [info@sjömarkenkyrkan.se](mailto:info@sjömarkenkyrkan.se)

**På söndag är det mors dag**, men det är också bönsöndagen. Jag är ledig och skall inte förbereda någon utläggning av texterna, men jag läste dem idag jag drack mitt morgonkaffe.

Lärjungarna ber Jesus att lära dem be, och han lär dem bönen [Fader Vår](#). Efter bönen ger Jesus lärjungarna en bild på hur de skall agera mot/med/för varandra. Jesus uppmanar till att hjälpa en broder, även om det så är mitt i natten. Till slut uppmuntrar han lärjungarna att be, att söka och låter dem veta att de skall finna. Han ber dem att lita på att det han gör är gott.

Jag funderade lite snabbt på vad detta betyder för mig.

Jag är tacksam för att jag lärt mig bönen, Fader vår.

Jag är glad att jag i bibeln får reda på att jag faktiskt skall engagera mig i min nästa, trots att det inskränker på mitt eget liv.

Jag känner hopp när jag läser om löftet om att dörren skall öppnas och att den som söker skall finna.

Nu skall jag läsa bibeltexten några gånger till, så kommer den sjunka ännu djupare och jag kan förhoppningsvis låta mig påverkas ännu mer av allt det goda som Gud vill ge. Läs gärna söndagens bibeltexter: [Lukas 11:1-13](#), [Jeremia 29:11-14](#) och [Första Johannesbrevet 5:13-15](#).

**Nu är det bara ett par veckor kvar** tills jag ordineras. Det känns spännande och roligt på alla sätt. Söndagen den 9 juni tänker jag fira mig själv genom att ha öppet hus mellan kl. 15.00 - 21.00 hemma hos oss på Bräckås. Vill du, så är du välkommen att vara med. Osa senast 4 juni.

Glad att få leva!

pastor Anna-Karin