

Midsommarafton 2019

Häromdagen fick jag ett brev från Kammarkollegiet. Först blev jag lite bekymrad, sedan blev jag glad. Kuvertet innehöll intyget på att jag har vigselrätt inom Equmeniakyrkan. Då är allt liksom på plats, betygen, ordinationsbeviset och intyget från Kammarkollegiet. Allt visar på samma sak, jag är **pastor på riktigt** och får tjäna mina medmänniskor från livets början till livets slut.

Jag bloggade lite om varför jag ser så stel ut på alla bilderna från ordinationen, jag tror att det finns en anledning. [Ordinerad till pastor - vigd till tjänst](#)



TACK, alla som var med i Jönköping på min ordination, TACK också till Er som kom till mitt ordinationskalas hemma i trädgården.

Jag har snart avverkat mina tre veckors ledighet och först idag har jag tagit det lugnt på riktigt. I kväll skall vi till goda vänner och grilla. Jag skall plocka fram en av sommarklänningarna, men förstår att jag också måste ta med en varm kofta. Midsommar i Sverige är väl nå't speciellt ändå!

För några dagar sedan läste jag bibeltexten som jag skall predika över söndagen den 23 juni i Bodakyrkan. Den är hämtad från [Lukas 1:57-66](#) och den handlar om Johannes döparen. Jag fastnade för en vers där det står att folk blev bekymrade när modern sa att pojken skulle heta något annat än det namn som förväntades. När fadern bekräftar att sonen skulle heta Johannes, istället för att ära faderns namn står det att "med en gång så löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud"

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjomarkenkyrkan
Instagram: @sjomarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se

När jag läste detta blev jag glad. Tänk om det är såhär. Tänk om det är så att Gud vill att vi använder oss av andra namn framöver istället för dem som vi är vana vid, bekanta med och kanske bara använder av gammal hävd. Kanske börjar det bli dags att förmedla evangeliet ännu tydligare precis som i bibeltexten, det kanske är då människor runt om oss börjar förundras och prata.

Tanken på nya namn, tydligare avsändare och entusiasm inför evangeliet gör mig glad, bibeltexten är full-sprängd av inspiration. Läs texten du också, kanske får du feeling och kanske börjar dina tankar forma nya namn.

Nästa söndag, **den 30 juni predikar jag i Sjömarken** igen, det var ett tag sedan sist. Den här söndagen längtar jag till, då blir det fest. Gudstjänsten är en dopgudstjänst och det är Andy Lust och Jessica Sigfrid som skall döpa sin son. Välkommen att dela denna gudstjänst och var med och gestalta Guds gemenskap, församlingen.



Önskar er alla en riktigt fin och härlig midsommarhelg.

#pastorannakarin