

Fredag 23 Augusti 2019

Vad har du läst i sommar? **Följer du någon serie på TV?** Lyssnar på någon intressant pod, eller kan du rekommendera något ur sommarens Sommar i P1?



Bilderna visar, sommarpratare, Michael Tjernström, professor i meteorologi, bokomslag för Anders Hansens bok, *Skärmhjärnan* och omslagsbilden för podden, *Dumma Människor*, som drivs av Lina Thomsgård och Björn Hedensjö.

Det där är frågor som jag gärna ställer när jag träffar människor. Det skulle kunna vara så att jag upplevs som nyfiken, och att jag inte har med saken att göra, men eftersom jag är intresserad av den andra människan försöker jag oftast hitta en eller flera **gemensamma nämnare** som gör att ett samtal kan inledas.

För att komma en annan människa lite närmare är det av stor vikt att också dela med sig något av sig själv, man skall kanske inte bli privat, men det är inte dumt att bli lite personlig. Varför skriver jag om detta? Jo jag tror nämligen att vi behöver komma varandra lite närmare, bli lite mer personliga, för att kunna arbeta på ömsesidig tillit. Vi har vid några tillfällen pratat om boken ***Vilja, våga, växa*** av Björn Gusmark. Gusmark skriver att gemenskap i dess alla former, gudstjänst, smågrupper och församlingsläger bidrar till att svetsa samman de olika lemmarna i Kristi kropp och att det var kärleken de kristna emellan som drog till sig nya människor i den första församlingen. Utmanande, provocerande eller inspirerande, det bestämmer du, jag kommer fortsätta att lirka lite med dessa tankar framöver.

Göteborgsvägen 14  
518 40 Sjömarken  
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan  
Instagram: @sjömarkenkyrkan  
Hemsida: [www.sjömarkenkyrkan.se](http://www.sjömarkenkyrkan.se)  
Mail: [info@sjömarkenkyrkan.se](mailto:info@sjömarkenkyrkan.se)

Jag har förövrigt lyssnat på **sommar i P1** lite sporadiskt, podden modig och vacker lite med strukturerat, och en podd från USA som handlar om ismerna inom kyrkan, så mycket jag bara har orkat. Jag har läst en bok som heter Resan till Gud och så har jag lusläst turist "litteratur" om Lidköping, Karlstad och Karlskoga.

**På söndag, 25/8 är det gudstjänst kl. 10.00** och då skall jag installeras som pastor i Sjömarkenkyrkan. Jag har bestämt mig för vad jag skall predika över. Jag skall utgå från Episteltexten, beröra den Gammaltestamentliga texten och på något snirkligt sätt vidröra evangelietexten. Det hör inte till vanligheterna som ni kanske vet. Be there!

Nästa vecka, onsdagen den 28/8 kl. 10.00 - 12.00 träffas vi till **"Samtal runt kaffebordet"** igen. Då blir det bibelläsning med reflektion, roliga historier, gymnastik, omsorg om varandra och så klart kaffe. Välkomna till kyrkan!

Rubriken för söndagens bibeltexter är **Nådens gåvor**. Här kommer en länk till texterna. [KyrkoåretsTexter.se](http://KyrkoåretsTexter.se).

Vi ses!

*#pastorannakarin*