

Måndag 2 September 2019



Jodå men så att.... då har församlingen en installerad pastor och församlingsföreståndare. TACK alla som var med förra söndagen och gjorde gudstjänst och kyrkkaffe till den härlig stund. Nu börjar vävkursen! (ni som inte var där har all anledning att fråga någon som var med vad jag menar med det) Jag säger som programledarna i melodifestivalen, nuuuuu kör vi!

Vid ett par tillfällen har vi pratat om att ha något slags **församlingsmöte** för att hinna prata, informera och umgås. Jag har under mina 18 månader i församlingen förstått att ordet **församlingsmöte** inte är så attraktivt, intressant eller lockande, men jag vet inte vad jag skall använda för ord istället för att ni skall förstå vad jag menar. Jag, personligen har troligtvis inte bättre erfarenheter av vad ett **församlingsmöte** är än Er andra. (Det jag minns mest från alla de tillfällen då jag varit på **församlingsmöte** är att alla som kunde sticka och virka gjorde det.) En församling har behov av samlingar där gemensamma frågor luftas, behov av att utbyta information i större grupp och skapa tillfällen då gemenskapen kan tänka tillsammans. **Församlingsmötet** är en nödvändighet, namnet för samlingen skulle vi dock kunna ändra.

Göteborgsvägen 14  
518 40 Sjömarken  
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan  
Instagram: @sjömarkenkyrkan  
Hemsida: [www.sjomarkenkyrkan.se](http://www.sjomarkenkyrkan.se)  
Mail: [info@sjomarkenkyrkan.se](mailto:info@sjomarkenkyrkan.se)

Jag försökte vid ett tillfälle förklara hur baptisterna använt ordet **församlingsmöte** och att innebörden faktiskt var annorlunda än missionsförbundets. Kanske gör jag ett nytt försök att förklara vid passande tillfälle framöver.

Härmed inbjuder jag dig att efter gudstjänsten **Söndagen den 15/9 vara med på årets församlingsmöte** som avslutas med lunch i Sjömarkenkyrkan. Först dricker vi kyrkkaffe som vanligt, därefter blir det omgruppering och så riggar vi för **församlingsmöte**.

Vi kommer inte ta några beslut,  
Vi skall inte ha diskussioner i små grupper,  
Vi skall inte prata om något som gör att vi måste ta ställning för eller emot,  
Vi skall bara vara tillsammans och ha det gött.

På onsdag 4 september kl. 17.00 planerar vi det praktiska. Kom gärna förbi kyrkan och var med, då går det fortare, blir roligare och du kan få det som du vill ha det! Jag skriver lite mer om dispositionen av timmarna i nästa veckas brev.

Anmäl ditt deltagande till Anna-Lena eller Elisabet senast tisdag 10 september.

Surfa gärna in på församlingens hemsida [www.sjomarkenkyrkan.se](http://www.sjomarkenkyrkan.se) där ser du programmet och allt det andra som vi skriver....

Vi ses!

*#pastorannakarinn*