


Tisdag 8 oktober 2019

I söndags eftermiddag var jag på en mycket intressant föreläsning i Equumeniakyrkan, Fristad. Det var Anna Lidström som jobbar på Textil Fashion, Borås som föreläste om hur vi kan **använda kläder tills de "tar slut"**, hitta nya användningsområden för det som redan är producerat och att det faktiskt går att göra mode av det. Att konsumera mindre är en inte obetydande del i ett hållbart samhälle. Jag känner mig lite smånöjd med att ha ett inköpsfritt och flygfritt 2019. Häng gärna på den utmaningen. Det gör definitivt skillnad - och kläder har vi (generellt sett), så att vi klarar oss ett bra tag :)



 Equumeniakyrkan

Sön 6 okt
kl. 15.00

Afternoon Tea
"Hållbart Mode –
så mycket mer än
ekologisk bomull"
med Anna Lidström

I lördags var det **dop i Sjömarkenkyrkan**, en festgudstjänst med mycket barn och vuxna som inte brukar vara i vår kyrka. Det var med stor glädje som jag fick döpa Stig August Erik Wickström i Fadern, sonens och i den heliga Andens namn. Bed gärna för Stig, men också för hans familj och vänner.

Ikväll har styrelsen möte, där hoppas vi att det kommer upp goda idéer för församlingen och att det tas bra beslut som leder oss framåt i uppdraget att vara kyrka i vår samtid.

Vi läste **en krönika ur Sändaren** på förra veckans Mötesplats som var skriven av Jonas Eveborn. Krönikan handlar om att vara kyrka. Jonas utgår från att vi ofta säger att vi "går till kyrkan" och menar att uttrycket säger något om vårt förhållande till kyrkan och att uttrycket är präglad av djupt rotad individualism. Jonas är bekymrad över att vi (generellt sett idag) konsumerar kyrkan på samma sätt som tandläkaren och frisören. Jonas menar att kyrkan är något man är. I slutklämmen kommer han fram till att det finns trender i samhället som visar att människan söker gemenskap och tillhörighet, vilket skulle kunna tala för att församlingsgemenskapen ligger i tiden.

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjomarkenkyrkan
Instagram: @sjomarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se

Läs gärna krönikan i tidningen som ligger i kyrkan, när du kommer dit.

Vad säger du om din församlingssamfund? Går du till kyrkan? eller är du kyrkan? Det här är väl verkligen något man kan fundera över och kanske behöver vi börja omformulera vårt sätt att tala om kyrkan i kommunikationen med andra människor.

Tänk om vi skulle börja säga till dem vi möter att vi ÄR kyrkan!

Då kan det hända att de tror att vi fått hybris, eller så tänker dem, Äntligen har de förstått att kyrkan inte är en byggnad!

Uppvärmning. Jag nämnde för ett tag sedan att vi i höst behöver värma upp inför läsningen av Apostlagärningarna och jag håller fast vid det. Läsningen av apostlagärningarna kommer (som det ser ut just nu) att dra igång söndagen den 29 december och hålla på till slutet av februari.

Denna veckan föreslår jag att vi läser sammanhanget kring söndagens evangelietext som är hämtat från Matteus 15:29-31. Jag tänker att vi läser kapitel 14, 15 och 16 för att damma av berättelserna om de många under som Jesus gjorde, för att sedan landa i frågan som Jesus ställer till Petrus, vem säger människorna att Människosonen är? När du läst klart så kan du fundera över vilka under du tillskriver Jesus i ditt liv och försöka formulera ett svar på vem du säger att Människosonen är.

På onsdag träffas vi för samtal kring kaffeborden. Välkomna dit!

Till helgen kommer **Roland Utbult och Marie Nylén Utbult** på besök. All information du behöver om samlingarna finns i kyrkan - och på vår hemsida. www.sjomarkenkyrkan.se

Efter gudstjänsten **på söndag är det kyrklunch.**

OBS, glöm inte att anmäla dig!

Så här skrev Anna-Lena i ett mail som skickades ut i måndags.

“På **söndag** efter gudstjänsten med Roland Utbult och Marie Nylén Utbult blir det kyrklunch som Zuleikhan Qhueam med familj står för till förmån för ett barnhem i Afghanistan.

Du kan anmäla dig till lunchen till mig, sms eller mail eller skriva upp dig på någon av listorna i kyrkan senast **onsdag** 9/10 Hoppas vi ses till helgen!”

Allt gott hälsar

#pastorannakarin