

Torsdag 2 april 2020

**Hoppas att det gick bra** med bibelmeditationen i lördags.

Fortsätt gärna med det nu när tillvaron är annorlunda.

Som jag tidigare nämnt läser jag **dagens bibeltext från [Taizé](#)**.

När jag åt min gröt denna morgon hamnade jag därför i Jesaja 48. Det stod att *“Herrens folk inte behövde törsta och att han förde dem genom ödemarken”*.

Jag läste hela bibeltexten [Jesaja 48:12-21](#), jag förstod inte så mycket, men texten kändes hoppfull och vacker. Jag läste texten igen och började anteckna. Gud säger att han är den som skapat, spänt ut himlen, **han är den förste och den siste**. Gud har kallat folket och vill att folket skall lyssna. Gud undervisar och leder människan den väg hon skall gå. Gud vill att människan skall berätta om befriaren och lovar att människan inte skall behöva törsta, utan vatten skall flöda och strömma fram.

Fin bibeltext, **den gjorde gott i mig**. När jag funderade vidare kom det en sångstrof i mitt huvud. Sången sjöng jag för min sångpedagog, Margareta Skyllberger på Borås musikskola för väldigt många år sedan, jag tror att det var så länge sedan som 1986. **“Är vi nära Kristus, blir allt annat väl”** - de orden har burit mig mer än en gång. Gud har kallat oss att leva i hans närhet, gör vi det så lovar han att allt annat skall bli väl. Kanske är det precis de orden vår oroliga tid behöver höra mest av allt. **Hjälp mig gärna att sprida denna lilla strof till dem du möter.**

---

**ÄR VI NÄRA KRISTUS,  
BLIR ALLT ANNAT VÄL**



Jesaja 48:12-21



I helgen fick jag ett sms av en **pigg, glad och nyfiken församlingsmedlem**. Meddelandet innehöll en länk till Joel Halldorfs krönika i Expressen den 27 mars. Jag läste den och när jag närmade mig slutet så kom jag på att jag hade glömt av att andas. Han är bra klok den där Joel. Missade du den, [så kan du läsa den här](#), kanske kan vi ha den som samtalsunderlag när vi ses framöver.



**På söndag är det webbsänd andakt** från Sjömarkenkyrkan. Vi, som alla andra kopplar nu greppet kring tekniken. Vi kan inte lova att det blir lika bra som en TV produktion, men vi kan lova att Jesus är inbjuden och närvarar oavsett i vilket rum vi befinner oss. **På söndag är det palmsöndagen** och det handlar om i princip samma sak som jag predikade om vid första advent, eller egentligen samma sak som jag alltid predikar om. Jesus kommer, i all enkelhet, han vara en del av våra liv, han vill dela vår vardag och avlasta oss oro och bekymmer. Kanske dammar jag av de gamla slitna orden igen, bakar in dem i något vackert och i något aktuellt och säger med fast och stadig röst, Hosanna Davids son - rädda oss!



Glöm inte av att fortsätta offra. Använd gärna den **QR kod** som vi skapat för att enkelt kunna Swisha kollekt och gåvor till församlingen. Om du hellre vill knappa in numret, så är det **123 162 69 85** som gäller



Swish. Betala enklare.

**Vill du prata, eller vet du någon annan som har behov av ett samtal?** Slå en signal till pastorn på telefon **033- 25 41 96**.

Till sist hänvisar jag till den **bön** som jag idag lade ut på [församlingens hemsida](#). Bless!



*#pastorannakarin*

Göteborgsvägen 14  
518 40 Sjömarken  
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan  
Instagram: @sjömarkenkyrkan  
Hemsida: [www.sjömarkenkyrkan.se](http://www.sjömarkenkyrkan.se)  
Mail: [info@sjömarkenkyrkan.se](mailto:info@sjömarkenkyrkan.se)