

Tisdag 12 maj 2020

I söndags kunde jag **sitta hemma och lyssna på gudstjänsten** från kyrkan. Jag har haft ledig helg och kunde bara njuta av andras produktioner när jag drack kaffe och sjöng med i lovsångerna. Det går att hinna med många gudstjänster nu när de finns tillgängliga via webben. **Hoppas att du passar på** att leta fram församlingarna runt omkring, för att nosa på deras gudstjänstkulturer, sångval och upplägg. **Intressant, berikande och inspirerande.** Jag har lyssnat på gudstjänster från hela landet, de har levererats från både pingstkyrkan, EFS, Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan. Thank God for the computer!



Restriktionerna kring covid 19 är oförändrade och vi fortsätter att förhålla oss till fysisk distans, **tvätta händerna** och hålla oss hemma om vi känner oss hängiga. Tänk att ett virus kunde få en hel värld att bromsa in och på vissa ställen stanna. Det vi tänkt och planerat har ändrat skepnad, verksamhet har ställas in och det som går har vi ofta lyckats ställts om. Jag imponeras av människors kreativitet, hjälpsamhet och uthållighet. Vissa dagar känns det som om att vi kommer klara detta :)

Trots att världen runt oss är totalt förändrad är Gud densamme. Det är trösterikt. Nu kanske ditt liv ger mer utrymme till att läsa bibeln och vara stilla inför Gud. Om det är så, ta tillvara på det. Jag tror att **bibelläsningen är en av nycklarna i tron** och nu vill jag uppmuntra dig att läsa, lyssna och reflektera. Ordet kan ständigt utmana oss till nya äventyr och om våra tankar förankras i ordet så har Gud lovat att göra sig hörd. Använd dig gärna av någon bibelläsningsplan. (själv läser jag fortfarande [Taizé](#)) Hoppa inte över det som skaver, stanna istället upp och fråga Gud varför just vissa passage känns svårare. Tag in det som känns vant och härligt, men **låt också nya kapitel och nya verser få bli dina favoriter.** För att komma vidare gäller det att inte hamna i gamla invanda hjulspår. (så tror jag förövrigt att det är med mycket här i livet)

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjömarkenkyrkan.se
Mail: info@sjömarkenkyrkan.se

På onsdag är det **öppen kyrka, mötesplats Sjömarken och Barncafé**. Det vore roligt om just du kunde komma denna kväll. Kom till kyrkan, ta med dig lite kaffe, prata en stund, be en stund, sitt på behörigt avstånd, fixa med något som behöver göras, spela på flygeln, sjung en sång, dela din berättelse med oss andra. Församling är att dela tro och dela liv. Sjömarkenkyrkan vill mötas, vill lära känna, välkommen! På onsdag är **kyrkan öppen mellan kl. 10.00 - 20.00**.



Kl. 10.00 - 13.00 Kyrksalen öppen för enskild andakt och ljuständning
Kl. 13.00 - 17.00 Mötesplats Sjömarken
Kl. 14.00 - 17.00 Barncafé. Promenad, medtag eget fika.
Kl. 17.00 - 20.00 Kyrksalen öppen för enskild andakt och ljuständning
kl. 18.30 - 20.00 Gemensam bön i kyrksalen

Vill du prata med pastorn?, ring 033/25 41 96,
så bestämmer vi något som passar oss båda.

[Här kan du lyssna på de gudstjänster som Sjömarkenkyrkan producerat.](#)

Följ oss gärna på facebook och instagram.

Församlingens hemsida har adressen www.sjomarkenkyrkan.se

njut av ljuset

#pastorannakarin