

Lördag 23 maj 2020

Vilken vecka! Sitter och tänker på all den information som korsas i en människas flöde under en veckas tid, **det är ingen lek.** Allt skall processas och allt skall omfamnas, iallafall på något sätt. Informationen som vi människor skall hantera är allt från virus, hemester, bilannonser, sexköp och information om hur man reglerar upp en altan. Allt som möter oss präglar oss, säger min man, är det så?

Dagen Rapport Borås Tidning

Vi attraheras av olika typer av nyheter, men vad är det som gör att vissa saker engagerar oss och att vi om annat tänker, jag bryr mig inte!

Tar vi den enklaste vägen och läser om träningspepp, tittar på nostalgiska tv klipp och fördjupar oss i trädgårdsodling bara för att trafficking och hemlösas situation känns orelevant, eller är det så att vi inte är intresserade. Är intresset för något överordnat engagemanget, eller är vi engagerade i det vi är intresserade av?



Funderar vidare på intresse och engagemang och försöker sätta in dessa faktorer i församlingens perspektiv. Under de senaste veckorna har jag frågat olika personer i församlingen om vad Sjömarkenkyrkan vill. Svaren varierar, men de är trots variation väldigt lika. *“Jag vill göra Jesus känd i vår bygd”, “jag vill att fler människor skall hitta till kyrkan”, “jag vill att fler skall få börja lära känna Jesus, som jag själv mött”.* Svaren är bra, de är genomtänkta och kloka. Jag blir glad. Att vilja kräver såklart engagemang, eller som jag resonerade tidigare, intresse.

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjömarkenkyrkan.se
Mail: info@sjömarkenkyrkan.se

Kanske kan frågan om vad vi som församling vill, inte ställas till en grupp, det blir för stort. Frågan behöver såklart ställas till den enskilde och också besvaras av var och en. **Vad vill jag göra, vad kan jag bidra med för att min längtan för församlingen skall kunna bli verklighet?** Vad kan jag göra för att vi skall kunna fortsätta ha öppen kyrka, Barncafé, mötesplats Sjömarken, bibelsamtal och bön?

Den här veckan får du en frågan av mig.

Vad vill du göra för att Jesus skall bli känd och älskad i vår bygd?

Svaret skickar du till mig via mail: pastor@sjomarkenkyrkan.se

När jag sammanställer Era svar, så önskar jag att det kommer se ut ungefär såhär:



*Sjömarkenkyrkan har en handfull ivriga medlemmar som vill **baka 100 bullar** tre gånger i veckan, fyra medlemmar vill prova på att **leda gudstjänst**, en person säger att hen har ett par miljoner kronor som kan investeras i fastigheten och två yngre personer längtar att få **leda barnsången**. En medlem vill gärna vara med i **församlingens filmteam**, när gudstjänsten filmas och sänds. Tre personer har nu visat intresse för att vara med i arbetsgruppen som planerar **aktiviteterna tillsammans med idrottsföreningen**. Församlingen har åtta personer som tillsammans med pastorn vill hålla i **kristendomsundervisning för vuxna** och en person har uttryckt längtan att få skriva på facebook, ta roliga bilder och prova att **“go viral” med församlingens instagramkonto**.*

Det är gratis att drömma, för mig är det visionerna som ger luft under vingarna. På ett av de nya blockljusen i kyrkan står det **“You don’t need eyes to see, you need vision”** Kanske ligger det något i det.

På onsdag 27/5 är det **öppen kyrka, mötesplats Sjömarken, Barncafé, samtal och bön**. Kyrkan är öppen mellan kl. 10.00 - 20.00.

Kl. 10.00 - 13.00 Kyrksalen öppen för enskild andakt och ljusständning

Kl. 13.00 - 17.00 Mötesplats Sjömarken, lunch, samtal, kanske promenad, kanske kaffe i solen och bön.

Kl. 14.00 - 17.00 Barncafé. Promenad, medtag eget fika.

Kl. 17.00 - 20.00 Kyrksalen öppen för enskild andakt och ljusständning

kl. 18.30 - 20.00 Gemensam bön i kyrksalen

Vill du prata med pastorn?, ring 033/25 41 96,
så bestämmer vi något som passar oss båda.

@sjomarkenkyrkan

www.sjomarkenkyrkan.se

Alla dessa funderingar som cirklar bottnar sig i min tro på Jesus Kristus. Vill, längtar och tror att Gud har en plan. I Hesekiel 37:24-27 står det att "*Gud skall sluta ett fredsförbund med folket och att helgedomen skall stå hos dem i all framtid*". Ordet ger mig mer att tänka på, gör mig glad och hoppfull. Jag liksom [sträcker mig framåt](#). för att nå, för att få reda på mer. Gode Gud vad spännande detta är. AMEN
(Sången finns på spotify, sjungs av Ida Möller)
Bless!

#pastorannakarin