

Onsdag 9 september 2020

Nu är vi redan inne i September och hösten börjar göra sig påmind. Det är med blandade känslor som jag och maken börjat städa undan det som vi under sommaren haft utomhus. Jag skulle gärna ha ett par sommarmånader till.

Denna vecka sitter jag i kyrkan och skriver veckobrevet. En kyrka som är fylld av liv. **Barncafé Sjömarken är i full gång.** Föräldralediga med barn träffas, leker, pratar, fikar och sjunger tillsammans. Du som är dagledig får gärna komma till kyrkan och dela samvaro, hjälpa till med fikar, sprida evangeliet och vara med och bygga församling. Det är många nya ansikten som besöker vår kyrka.



Det känns som om terminen är igång på alla fronter. **Barncafé** träffas för andra gången, **Samtal kring kaffebordet** har samlats (för första gången på riktigt länge) och **Mötesplats Sjömarken** har träffats två gånger. I slutet av denna vecka träffas **omsorgsgruppen, styrelsen** träffades för några veckor sedan, **mötesledarna har tillsammans med musiker och ljud ansvariga** haft upptakt, **programgruppen** sågs tidigt i augusti och **AU** skall träffas i nästa vecka. Det är en hel del som skall koordineras för att en församling skall fungera.

På söndag firar vi gudstjänst igen och direkt efter den har vi församlingsmöte. Det skall bli härligt att få träffas och hinna prata om Equmeniakyrkans kyrkokonferens och om församlingens framtidsplaner. Jag aviserade redan när jag började i Sjömarkenkyrkan att jag ville ha församlingsmöten ofta. Det har tyvärr inte blivit så (ännu) men ett möte till är inplanerat under hösten och detta datum får ni gärna skriva in i Era almanackor redan nu. Söndagen den **8 november** efter gudstjänsten.

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se

På söndag är temat för gudstjänsten **Enheten i Kristus**, då läser vi bibeltexter från 1 Kor 1:10-13, Joh 17:18-34 och Ps 95:1-7.

Återigen slår det mig hur lätt det är att göra fel saker och att lyssna på fel röster.

Läste en bok av Dietrich Bonhoeffer i somras som heter *Liv i Gemenskap*.

Han skriver om att människans enda kallelse är att söka Gud. Ja, så uttrycker han sig, människans enda uppgift och kallelse är att söka Gud. Blir inte det lite introvert och klosterlikt? Inte nödvändigtvis, enligt Dietrich. Läs gärna boken, den är faktiskt en klassiker. Kanske är det detta Paulus har märkt och därför skriver till församlingen i Korinth. Människorna har börjat gruppera sig och "hänger" kring vissa människor. På ett syrligt och vasst sätt konfronterar han församlingen. Oj, vad han tar i. Var det verkligen nödvändigt? ja, kanske, för om människan börjar tappa fokus på sitt uppdrag att söka Gud, så behöver hon styras till rätta. Ja, vi får nog anledning av att fundera vidare kring detta när vi ses på gudstjänsten på söndag. Välkomna då!

Bed gärna för de samlingar som är i kyrkan kommande vecka.

Söndag 13 september kl. 11.00 gudstjänst och församlingsmöte

Tisdag 15 september kl. 18.00 NFU träff med handledare och storgrupp

Onsdag 16 september kl. 13.00 Mötesplats Sjömarken

Onsdag 16 september kl. 14.00 Barncafé Sjömarken

Onsdag 16 september kl. 18.00 Bön och lovsång

Vill du prata med pastorn?, ring 033/25 41 96,
så bestämmer vi något som passar oss båda.

#pastorannakarin