

Tisdag 6 oktober 2020

Idag har jag börjat dagen med att läsa en av söndagens texter, den från Salomos Vishet 7:15-22. Tanken som slog mig när jag läste texten var att jag själv oftast använder ordet vishet när det är någon situation eller något beslut som är bekymmersamt. När jag befinner mig i ett sammanhang där vi inte riktigt vet hur en situation eller fråga skall tacklas, då tar vi ofta hjälp av ordet vishet. Vi ber om vishet från Gud, vi ber om klokskap och mognad.

Bibeltexten beskriver Gud som vägvisaren till visheten, *allt känner jag genom Gud, men det är visheten som undervisar och formar med sin konst.* Vackert.

Bibelverserna som följer efter söndagens text är enastående lyrik, vilken beskrivning av visheten. Allt det vackra som visheten är, skulle vi behöva få fram oftare. Min bild av Gud behöver dessa vackra ord, där hon, visheten återställer och läker min så ofta kantstötta bild av Gud. Visheten beskrivs som en hon och i henne bor en ande som är förnuftig, helig, tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande, människovänlig, fast, orubblig och bekymmersfri, som har uppsikt över allt.

Jag läser texten igen, denna gång Salomos Vishet 7:15-30 och min Gudsbild vidgas, och kompletteras, den blir fylligare, och mer komplett.

Visheten är inget vi skall ta till när det är svårt och när vi behöver agera klokt.

Visheten behöver alltid finnas där, för att jag skall få en spänstigare bild av Gud.

Bilden av "Den som är", som varken är man eller kvinna.



Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: [sjomarkenkyrkan](https://www.facebook.com/sjomarkenkyrkan)
Instagram: [@sjomarkenkyrkan](https://www.instagram.com/sjomarkenkyrkan)
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se

Idag har jag varit på träff med mina pastors kollegor i Myråskyrkan. Vi brukar träffas en gång i månaden. Idag pratade vi om hur vi påverkats och påverkas av coronaviruset, hur vi firar gudstjänst, nattvard och om hur samhället runt oss mår. Behovet av samtal ökar, behovet av social gemenskap ökar och vi ställde oss frågan om hur kyrkan kommunicerar att vi finns till, att vi har öppet, att vi vill möta och att vi har kompetens och utrymme att ta emot fler i våra gemenskaper. Bed gärna för bygdens pastorer, att vi på våra olika platser kan få vara med och möta samhällets unika situationer och behov. Bed också för att de kyrkor som saknar pastorer kan hitta personer som vill bli våra medarbetare.



Idag har jag varit på ordsråd för Sjömarken/Sandared/Sandhult. Vi var fem kvinnor som träffades på Sjömarkens idrottsförening och pratade om hur vi tillsammans kan koordinera bygdens intressen och behov. Bra konstruktiv träff där Borås Stad var med och presenterade sitt önskemål om att ha en levande dialog med föreningar, kyrkor och näringsliv. Vi skall mötas snart igen och jag tror att dessa träffar kommer öppna upp många nya vägar för Sjömarkenkyrkan att få vara och gestalta kyrka i vår bygd. Kul, tycker jag!

I dag har jag lyssnat på ytterligare en presskonferens gällande viruset Covid 19. Presskonferensen var nummer hundra i ordningen.



Innan veckan är slut återkommer jag troligtvis med ytterligare ett veckobrev.
Allt gott hälsar

#pastorannakarin

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se