

Fredag 13 november 2020

Vad gör vi när vi inte kan träffas?

Jag fick ett förslag om att **be tillsammans på meet** och det känns som att hela jag nappade på det. Jag tänker såhär: de som vill och kan ses på meet nästa onsdag kl. 19.00. Jag börjar med en enkel inledning som känns relevant, därefter ber vi för och med varandra. Ev. så kan vi skriva böneämnen och tankar i chatten, så att vi inte missar det någon funderar på eller önskar böner för. Jag skickar en länk i mitt nästa veckobrev, som ni kan använda. **Välkomna på bön via google meet onsdagen den 18 november kl. 19.00.**



Vad innebär det att vi ber tillsammans på meet?

Kanske kan detta tillfälle tilltala dig som får veckobreven, men som finns på annan ort. Kanske kan det tilltala dig som är med i församlingen, som känner att den är din, men som av olika anledningar inte är med i gudstjänsten. Välkommen att vara med nu när vi träffas på meet. **Aftonbön på Meet, visst låter det lite härligt.** Varmt välkommen, jag längtar efter att få träffa Er!

Idag, fredag spelar vi in helgens gudstjänst med både ljud och bild. När du tittar på den på söndag är det Julia Thiberg som sjunger, Tore Olofsson som leder gudstjänsten och Anna-Karin Ryberg som predikar. Hans Eriksson sköter ljud och bild. Det här är en situation som vi inte är vana vid, men kanske kan vi se det som en välsignelse att det finns människor som vill fixa med tekniken, att tekniken finns, och att vi nu kan nå människor som aldrig varit i Sjömarkenkyrkan. Dela gudstjänsten på dina sociala medier och bjud in dina vänner att följa Sjömarkenkyrkan på youtube.

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se



För ett par veckor sedan köpte jag **nästa års almanacka**. Den brukar starta första veckan i december, och jag som gillar att planera och vara förberedd brukar köpa den i god tid. På omslaget står det **“We are all in this together”** det verkar vara en almanacka skapare som verkligen vet vad de kommunicerar. En bra rubrik tycker jag. Kanske den mest hoppfulla rubrik som går att tänka just nu. Det vi gör, det gör vi tillsammans.

Vill du lyssna på kristen allsång? Filadelfia, Stockholm har gjort ett par program som sänds via youtube där Putte Nelson med komp spelar kända kristna sånger med olika artister. Igår lyssnade jag på ett avsnitt där Frank Ådahl var gäst. Trevlig lyssning och härliga sånger. [Här kommer länken...](#) Det enda man kan fundera på är om sångerna verkligen är allsång, men det kanske de är...

Kom ihåg att **titta på hemsidan**. Hemsidan är vår anslagstavla och där finns det nu uppdaterad information om kommande samlingar.

Har du frågor eller vill samtala med pastorn, hör av dig på telefon 033/25 41 96 så bestämmer vi något som passar oss båda.

#pastorannakarin

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjömarkenkyrkan.se
Mail: info@sjömarkenkyrkan.se