

Lördag 23 januari 2021

Vi är ännu kvar i den Ekumeniska böneveckan. Jag har lagt ut en reflektion på församlingens instagram, vi har träffats till gemensam bön via messenger och imorgon skall vi träffas till gudstjänst via zoom. Än är det några dagar kvar, läs gärna texterna och bed tillsammans där du befinner dig. [Jag länkar här till temat för veckan, bakgrunden och till de bibeltexter som är föreslagna för de olika dagarna.](#)

Imorgon, söndag den 24/1 är det ekumenisk gudstjänst via zoom.

Medverkar gör, Anna Frisk, Göran Eskilsson, Magnus och Anna-Karin Ryberg. Samlingen startar kl,16.00. [Använd bifogad länk, så kommer du in till gudstjänsten.](#) Länken finns också på församlingens hemsida



Kallelse till församlingsmöte. Lördagen den 6/2 kl. 15.00 kallas församlingens medlemmar till församlingsmöte. Föredragningslista och länk till digital plattform kommer publiceras på församlingens hemsida.

Valberdningen arbetar för fullt. Vill du vara med någonstans i församlingens arbete? Önskar du någon specifik person till en viss post? Meddela Magnus Aspsjö eller Gunilla Christofferson.

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se

Läste en trevlig **krönika** i veckan. Det var Lina Mattebo som skrev i tidningen Sändaren. Hon ställde frågan, **Är församlingssskav värt det?** Går det att hänga ihop, trots att vi tycker och tänker olika i många frågor? går det att önska varandra välsignelse trots olika teologiska tolkningar? orkar vi be tillsammans och äta vid samma bord trots att vi som människor många gånger fungerar så olika? Menar vi allvar med det vi säger och gör i nattvarden om att vi är en enda kropp? Krönikan reflekterar det som den ekumeniska böneveckan andats. **Ni har inte utvalt mig, jag har utvalt Er, Älska varandra och Bliv kvar i min kärlek.** Läs gärna krönikan (papperstidningen finns på hyllan i kyrkan) den väcker flera intressanta tankar (iallafalla hos mig)

Bed för världen, för samhället, för Sjömarkenkyrkan, för nära och kära och för dig själv. **Tacka för** det du ser av Guds omsorg i din vardag. Har du en upplevelse eller berättelse som du vill dela med dig av, maila till pastor@sjomarkenkyrkan.se, så ser jag till att det publiceras i kommande veckobrev.

På församlingens hemsida hittar du swishnummer och bankgironummer om du vill vara med och stötta församlingens arbete.

www.sjomarkenkyrkan.se

Bön:

Tröstens Gud,

välsignad är du som möter oss i svårigheter och ger oss kraft att stå emot missmod.

Bär alla som lider och hjälp oss att finna vila i dig.

AMEN

#pastorannakarin