

Tisdag 6 april 2021

Då är påskhelgen över och Jesus lever. Jag är glad att han levde redan innan vi började fira påsk, men känner stor tacksamhet för traditionen att bli påmind så påtagligt varje år. Sjömarkenkyrkan har haft två fina samlingar i påsk av helt olika karaktär, men med stor tydlighet vart i påskens drama de befann sig. Lite synd är det dock att vi missar långfredagens tystnad, det mörka och dystra. Utan den är det svårt att få till, och om möjligt, kunna förstå hela dramat.

Vad har påskens budskap gjort med dig denna gången? Kunde du känna sorg, lidande och innerlig glädje? Påskan blir lite som Gessles sång, *Här kommer alla känslorna*. På några få dagar skall alla känslorna rulla igenom som i en bergochdalbana. För egen del så åker jag i den där bergochdalbanan året runt, i en mer eller mindre ojämn takt. Ibland pirrar det till, ibland är jag rädd, då och då får jag svindel och med jämna mellanrum tappar jag andan.

Det där samtalet tror jag att vi än mer behöver dela och spegla i varandra. Livet är allt annat än enkelt, det där fick jag syn på igen när jag läste Joel Halldorfs geniala **essä i Expressen den 4 april**. Joel skriver om den lågintensiva tristessen och hur pandemin tar kål på själen. Han skriver om ökenfädernas vardagsdemoner, om att inte bry sig, och om apati. "Öknen är en av Bibelns huvudpersoner. Tyst, gåtfull och oändlig, som Gud själv" Med stöd från Bibelns texter och den kristna traditionen konstaterar han till slut att, ur öknen föds liv, ur öknen föds förnyelse och förvandling. Om du inte läst essän, gör gärna det, han har gjort det igen, som en av mina pastors kollegor skrev i helgen!



Mitt i allt detta står kyrkan och vill förmedla hopp, tröst och dela ut Herrens frid. Mitt i allt detta står du och jag. Hur förmedlar vi kristen tro till en allt mer trasig tillvaro, till människor som längtar, som inte orkar, som vill tro, men som inte får till några mänskliga möten som blir mer än ett vardagligt, hej! Hur? I min text till församlingens årsmöte skrev jag att jag blir allt mer säker på att Jesus är svaret för vår värld idag,

Göteborgsvägen 14
518 40 Sjömarken
033/25 41 96

Facebook: sjömarkenkyrkan
Instagram: @sjömarkenkyrkan
Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se
Mail: info@sjomarkenkyrkan.se

men jag blir samtidigt allt mer fundersam på hur kunskapen om evangeliet skall gestaltas och faktiskt få ta mer plats i våra egna liv. Jag ställde frågan i skärtorsdagens andakt, vill vi?, vågar vi? Bosse Christoffersson funderade på vad kyrkan skall vara till för efter pandemin. Han reflekterade lite kring det digitala och hur skall vi fira gudstjänst framöver? Bra frågor båda två, tycker jag.

Imorgon är det äntligen onsdag igen! Då ses vi i kyrkan för praktiskt arbete, lunch, samtal och kaffe. Imorgon kan vi bli många, då det är påsklov. Ring till Lasse Lust om du inte har möjlighet att vara med. Arbetet börjar kl. 09.00, lunchen är kl. 13.00, samtalet kring dagens tema tar vi till kaffet kl. 15.00 Har du möjlighet att komma och fixa med fiket så blir det som i gamla tider när kyrkan byggdes. Många hjälptes åt!

Nu vill vi öka farten gällande vår uppfräschning av lokalerna. Det är mycket som behöver göras, innan vi kan möblera och piffa med rätt accentfärger, nya funktioner och former. Du är välkommen, efterlängtdad och behövd. Tillsammans är vi församling, tillsammans blir det roligare, tillsammans gestaltar vi kristi kropp på jorden, tillsammans tar vi hand om varandra och andra, tillsammans är vi Sjömarkenkyrkan, mitt i byn.

Årsmöte den 17 april. Det drar ihop sig till årsmöte för församlingen. Nu finns alla handlingar på hemsidan. Det finns också några exemplar i kyrkan om du hellre vill ha dem på papper. Läs igenom noga och kom förberedd till mötet. Kanske finns det något som du vill ta upp, eller fråga om, maila till styrelsen, så glöms inte frågan av när förhandlingarna väl startar.

Om du har svar på någon eller några av mina frågor, hör av dig!

Guds frid och fred hälsar

#pastorannakarin