

Onsdag 22 september 2021

**Vad tänker du efter helgens föreläsningar?** Det fanns många tillfällen att ställa frågor i rummet under helgen när Stefan Gustavsson försvarade och förklarade kristen tro i Sjömarkenkyrkan. Det ställdes några frågor och jag tyckte att de fick resonerade svar, precis som man kan förvänta sig när man lyssnat på en föreläsning. Hur tänker du nu? Vad gör du och jag nu? Hur går vi i Sjömarkenkyrkan vidare med all den information och inspiration vi fått? Min erfarenhet är att agera ganska direkt, så att föreläsningen inte bara blir "något bra vi hört" utan får konsekvenser för vårt sätt att tänka och får ringar på vattnet i våra liv.

Personligen så har jag läst om frågeställningen sedan jag började plugga till pastor 2014. Jag har varit på många föreläsningar som berört ämnet, jag har läst avhandlingar och böcker som flitigt resonerat. Nästan dagligen brottas jag med frågorna kring församlingens sätt att agera i samhället, församlingens sjunkande medlemsantal och problematiken kring att akademien och tron för de flesta inte är kompatibla. Jag har suttit på föreläsningar där Hedenius nämns och där den historiske Jesus presenterats. När jag luskat i vad församlingsmedlemmar och andra mer etablerade pastorer i våra bygder haft för ingångar i frågeställningen, så har det oftast kammat noll. Alla verkar ha fullt upp med sina lokala sammanhang och förstår inte att utanför kyrkans väggar är det en hel värld som rullar förbi, en värld som har andra behov än dem kyrkans verksamhet kan erbjuda, helt andra frågeställningar, en samtid som absolut inte i första hand är intresserade av kyrkans svar på stora dogmatiska frågor. Inte sagt att kyrkan är ointressant och orelevant, men kanske för att kyrkan inte lyckats formulera tro som en naturlig del av människans existentiella behov, utan ställt sig lite ovanför med pekpinne och två olika skyltar där det på den ena står RÄTT, och på den andra står det FEL. (Det här pratade Stefan om i sin första föreläsning) Jag vet vad jag tycker, jag vet vad jag vill, men nu är jag intresserad av att få höra vad du tycker och tänker kring just precis detta. Hur skall Sjömarkenkyrkan vara / bli relevant i vår samtid? Nu är det dags att kavla upp ärmarna eller rättare sagt böja huvudet och läsa in sig i frågorna, ta spjärn mot historien, inspireras av samtidens författare och analytiker och med hjälp av gemenskapen i församlingen forma hur just Sjömarkenkyrkan skall försvara och förklara kristen tro. Denna process kan också benämnas som omvärldsanalys.

Göteborgsvägen 14  
518 40 Sjömarken  
033/25 41 96

Facebook: [sjömarkenkyrkan](#)  
Instagram: [@sjömarkenkyrkan](#)  
Hemsida: [www.sjömarkenkyrkan.se](http://www.sjömarkenkyrkan.se)  
Mail: [info@sjömarkenkyrkan.se](mailto:info@sjömarkenkyrkan.se)

Jag är idel öra, väntar med spänning på era mail, där frågor och förslag bubblar i en salig blandning. Önskar av hela mitt hjärta att just denna föreläsningshelg blir ett avstamp för vår gemenskap, Sjömarkenkyrkan mitt i byn.



**På onsdag är det mötesplats mellan kl. 13.00 - 17.00.** Vill du ha lunchsällskap, tag med din matlåda, så äter vi tillsammans kl. 13.00. Kl. 15.00 är det eftermiddagskaffe och samtal. Kanske har du något du reflekterat över sedan helgens föreläsning med Stefan Gustavsson. Pastorn har alltid något samtalsämne i bakfickan om det skulle behövas. Vi avslutar med bön.

### Vad händer framöver?

Om du vill veta vad som gäller, hur vi ses och när, håll dig uppdaterad via församlingens hemsida [www.sjomarkenkyrkan.se](http://www.sjomarkenkyrkan.se)

Söndagen den **26 september startar äntligen Alfa med Puls**. I gudstjänsten blir det också parentation och medlemsintagning. Välkommen att bjuda med vänner och bekanta till en väl beprövad metod att samtala om kristen tro. Alfa kommer hållas sista söndagen i varje månad framöver. Introduktion och reflektion kring dagens tema görs i gudstjänsten. Efter gudstjänsten blir det förstärkt kyrkkaffe, därefter filmvisning och samtal i mindre grupper. Vi avslutar vid 13.30 tiden.

På söndag leder Johanna Hansfeldt gudstjänsten, Anna Holmberg och Anna Wing sjunger, Anna-Karin Ryberg predikar och Leif Engdahl håller parentationen.

### **Lördagen den 9 oktober är det HÖSTDAG i Sjömarken.**

Denna dag blir det promenadloppis, bakluckeloppis, öppen trädgård, fototävling och skattjakt. Flera aktörer i samhället gör denna dag tillsammans. Se bifogad inbjudan. Allt sker utomhus.

Sjömarkenkyrkan skall vara på sin parkering och tanken är att vi skall ha någon aktivitet och kanske försäljning. Jag tänker såhär:

I linje med att Sjömarkenkyrkan vill vara en del av samhället, så gör vi nu denna dag med intentionen att synas, skapa relationer och förtroenden.

Vi behöver bara vara lite påhittiga, och sedan behöver vi göra. För att locka igång dina tankar, så får du del av mina...

- **Bakluckeloppis, borde väl inte vara så svårt...**
- **“Bytardag” hade varit perfekt! (skridskor, skidor, hjälmar, flytvästar, fotbollsskor, barnkläder)**
- **fika med sju sorters kakor - borde väl alla vilja stanna på...**
- **försäljning av påse med sju sorters kakor - går inte att motstå!**
- **En trevlig aktivitet för barn och vuxna, kan vi väl enkelt fixa**

Nu är det bara fantasin som sätter gränser!

Tag kontakt med Ann-Marie Sigfridsson med dina ideér och vad du kan hjälpa till med.

**Vi träffas i kyrkan den 22/9 kl. 18.00 för att planera**

**Oro, ångest, ensamhet.**

**Behöver du eller någon i din omgivning samtala enskilt?**

Församlingens pastor Anna-Karin Ryberg finns tillgänglig för vägledande och själavårdande samtal.

Ring 033/25 41 96, så bestämmer vi ett sätt, en plats, en tid som passar oss båda.

Vill du maila, så använd adressen: [pastor@sjomarkenkyrkan.se](mailto:pastor@sjomarkenkyrkan.se)

*#pastorannakarin*